



# NIEUWSFLITS



INFORMATIEBULLETIN VOOR LEDEN EN DONATEURS VAN HET HERVORMD KERKKOOR 'S-GRAVENDEEL

<http://www.hervormdkerkkooorsgravendeel.hoeksewaard.nl/>

NUMMER 65, 28 maart 2010

## 1e Kerstdag 2009

Op een winterse 1e kerstdag 2009 waren we al om 8.30 uur present in de kerk om in te zingen. Alleen Gerard was niet aanwezig. Toen hij op zich liet wachten, nam Geraldine het initiatief om alvast in te zingen. Gelukkig kwam Gerard, vertraagd door de gladheid, op tijd om het af te ronden. Om kwart voor tien begon de dienst met het zingen van kerstliederen. De eerste bijdrage van het Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel was een onzeker gezongen 'Volk'ren hoort!' Voor de schriftlezing, na een mooi intro van Geraldine, zongen we ingetogen, a capella, "Kerst Intrada". Na de schriftlezing van Hebreëen 1: 1 - 12 zongen we mooi en duidelijk "De Christus is geboren".

Voorafgaand aan de verkondiging zongen we afwisselend met de gemeente Gezang 150. Het 2e couplet wat aarzelend, het 4e was zekerder. Ds A. de Jong uit Rotterdam vertelde ons van het geheim van Gods liefde. In de geboorte van Christus komen hemel en aarde bij elkaar, in een ongedachte move van God. Als antwoord hierop zong het koor: "For unto us a child is born". Ondanks het missen van de laatste repetitie en de moeizame start deze ochtend, kunnen we terug zien op een goede dienst.

Jan Kerkstra

## Zangdienst Dubbeldam

Eindelijk is het dan zover: "We gaan zingen in Dordt". Zondag 7 februari is de datum. We zijn uitgenodigd om mee te werken aan een samenzangdienst in "De Wijnstok" te Dubbeldam.

Om 15.15 uur vertrekken we van het Hoeksche plein. De dienst begint nog lang niet maar we willen goed beslagen ten ijs komen. Dus we nemen ruim de tijd om de stemmen los te maken, verschillende moeilijke passages nog eens met elkaar door te nemen, koffie te drinken en de zelf meegebrachte boterhammen te verorberen. Al met al toch al een aardige intensieve tijdsbesteding. Leuk is het te weten dat we in deze kerk altijd wel bekende "oud" 's-Gravendelers tegenkomen. Dubbeldam is altijd een geliefde uitwijkplaats geweest voor mensen die het in ons dorp "zat" waren. Ze weken dan uit naar de "stad" en belandden uiteindelijk in Dubbeldam. Andersom gebeurde ook, onze toenmalige voorzitter is daar een voorbeeld van. We keren terug naar de werkelijkheid want we gaan zo zingen.

We worden door de meditator Ds. Ruben Schep hartelijk welkom geheten waarna de dienst begint. Ons eerste optreden is direct al spannend want Gerard had bedacht dat het "Ave Verum Corpus" wel uit het hoofd gezongen kan worden. Hij had gelijk want het lukte best!

Na gebed, schriftlezing en nog een paar liederen werden we door ds. Schep "gefeliciteerd met onze wortels." Dit n.a.v. Psalm 1 en Johannes 15. Op zich is het een rare felicitatie: wat moet je je daar nu bij voorstellen? En in de kerk zijn we al helemaal niet gewend om gefeliciteerd te worden. Het is natuurlijk wel een felicitatie waard. Onze wortels liggen in de Bijbel, in Gods woord. We laten ons leiden door de wet van God en dat geeft vrijheid. Vervolgens wordt er ook van ons gevraagd dat we vrucht dragen. We moeten de wet van God vertalen naar het hier en nu. Daarom is het belangrijk dat we dagelijks gevoed worden uit dit evangelie. Zorg er voor dat de voeding goed blijft stromen, blijf verbonden met de wijnstok en je zal vrucht dragen.

## Staccato

**zondag 4 april 2009 (Pasen):** te 08.30 uur corsages opspelden in de Hervormde Kerk 's-Gravendeel en aansluitend inzingen. Aanvang samenzang: 09.45 uur. Kleding: zwart met een donkerrode strik; geen shawl of pochet

**zaterdag 1 mei:** 12.30 uur vertrek vanaf voormalig gemeentehuis Smidsweg voor medewerking aan "Kunstroute Tholen". Kleding: vrije tijdsleding, maar geen korte broek

**maandag 7 juni:** 18.30 uur inzingen voor zangavond in "Immanuël" aan het Weegje. Aanvang 19.30 uur. Zwart pak met gekleurde shawl / das

**woensdag 11 augustus:** medewerking aan jaarmarkt

**zaterdag 28 augustus:** Rabo-bank sponsorietsdag

**zondag 17 oktober:** 's morgens kerkdienst in Zevenbergen

**zaterdag 18 december:** kerstconcert met Maranatha

**dinsdag 21 december:** kerstsamenzang en concert met Rode Kruis

**zaterdag 25 december:** kerkdienst Hervormde Gemeente 's-Gravendeel

**Bedankt als lid:** P. (Piet) Uitterlinden  
**Uit muziekcommissie:** Truus Kranendonk

**Nieuw lid:** J.L. (Johan) Mellaart, Spinnerijstraat 7, telefoon 6734291. Hij zingt bas.

In verband met plaatsgebrek komt het verslag van de ledenvergadering in de volgende Nieuwsflits

Leuk was het om het luisterlied "Gefeliciteerd" uit de Psalmen van Nu te horen. De melodie was niet bepaald makkelijk maar het is toch goed dat er steeds weer vernieuwende zaken zijn

in de kerk, op die manier houd je het fris.

We kunnen terug kijken op een geslaagde dienst. Na de welgemeende bedankjes voor onze aanwezigheid zongen we ons laatste lied "Ehre sei Gott in der Höhe" en gingen terug naar ons dorp.

*Jan van der Beek*

### **Verkiezingskoorts – verkiezingsstrijd - verkiezingsuitslag**

Op het moment dat ik me via de Nieuwsflits tot jullie richt, is het woord verkiezingen zeer actueel. Gemeenteraadverkiezingen zijn net achter de rug. En de volgende verkiezingen zijn belangrijk nieuws op t.v. en in de kranten. Elke partij doet zijn best alvast zo hoog mogelijk te scoren in de peilingen en kandidaten verdringen zich om een plekje op het landelijke pluche. Zoniet toen er een voorzitter gekozen moest worden voor ons koor. Omdat Annelien de Witte na zes jaar aftredend was en niet meer herkiesbaar in die functie, moest er een andere voorzitter gezocht worden. Na diverse leden gepolst te hebben en niemand zich beschikbaar stelde i.v.m. toch al drukke werkzaamheden, werd op de ledenvergadering van 8 februari een open verkiezing gehouden. Wie de meeste stemmen kreeg, werd gevraagd! Toen bleek dat ik gekozen was, bracht dat bij mij wel een schrikreactie teweeg, omdat ik weet dat er tijd en aandacht en inzet wordt vereist bij die functie.

Na een week bedenktijd, alles afwegend besloot ik om mij beschikbaar te stellen. Twee dagen na mijn jawoord stond er een bestuursvergadering gepland. Die avond begon ik met het lezen uit Psalm 33: 1 – 5 'Loof de Here met de citer, jubelt, psalmzingt Hem met de harp', een oproep uit de bijbel waar aan we elke maandagavond o.l.v. onze deskundige dirigent Gerard Legeland gehoor geven.

**JUBELT, LOOFT, ZINGT HEM EEN NIEUW LIED**

*Wil van Bruggen - van der Linden*

### **25 jaar op het koor**

25 jaar is een behoorlijke tijd wat daar is opgebouwd. En het is zeker niet iets wat mij heeft benauwd. Daar is het een warm samenzijn en, weet je, het doet geen pijn. Door de leden en het bestuur wordt een berg werk verzet. De kleding is wel een paar keer veranderd, maar er wordt altijd voor gezorgd dat het netjes zit en bij de mannen een stropdas of een strik. Als er corsages worden opgespeld, wordt er goed op gelet: zit het niet scheef, te hoog of te laag. En dat je niet wordt raak geprikt. De mensen van de hapjes en drankjes: uit de kunst zoals zij van een stukje worst, kaas, ham komkommer, tomaatje en noem maar op, een schitterden schaal weten op te maken. Sorry, dames, dat jullie wel eens even bij mij moeten wachten, maar ik moet altijd even kijken wat voor kunstwerk jullie weer gemaakt hebben. Als het je oog streelt loopt het water al uit de mond en dan moet het nog naar binnen. Het is niet alleen het oog- maar ook tongstrelend.

Opze muzikale medewerkers en de dirigent: ja, wat zal ik daarvan opschrijven. Je mond valt vanzelf al open als je daarnaar luistert. Ik vind eigenlijk wel dat de dirigent niet moet zeggen 'sssst, dames', maar 'heren, willen jullie even luisteren hoe prachtig de dames zingen'. Als de heren zingen, luisteren wij (dames) toch ook altijd en geven nog complimentjes hoe mooi het is.

Tijdens de vergadering ben ik toegezongen met een lied dat perfect bij mij paste. Ja, het ging mij beslist niet altijd voor de wind, maar er was ook veel zonneschijn. Als je eens wist hoeveel kaarten ik al heb gekregen in al die jaren dat ik weken lang in de kuuroorden verbleef in het buitenland, ver van huis en haard, om te werken aan je gezondheid. En dan krijg je van de verpleegkundige te horen dat ik toch een bijzondere vrouw moest zijn. Zij hadden nog nooit iemand met zoveel post gezien. Mijn antwoord was niet ik, maar de mensen die de kaarten verstuurd zijn zo bijzonder. Jullie moesten eens weten hoe dankbaar en blij ik daar mee was: bij elke letter die jullie mij schreven waren mijn gedachten bij jullie in Holland.

De stoelen elke week weer netjes op rij gezet. Ja, er wordt gezorgd dat je comfortabel zit. Dat geeft je een goed gevoel. Misschien eindig ik dan op het koor wel in een schommelstoel en denk dat ik dan niet hoeft te smeken om een lekkere warme deken. Nee hoor, die krijg ik wel aangereikt. Maar mensen, dan zou het toch wel eens tijd worden om op

te stappen. Maar ga dan a.u.b. niet klappen. Het geeft alleen maar aan dat ik altijd met veel plezier op het koor heb gestaan.

*Willie de Zeeuw – van Heemsbergen*

### **Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel – 65 jaar**

Op 27 april a.s. viert ons koor haar 65 jarig bestaan, een jubileum waar we met dankbaarheid naar kijken. Wanneer we zelf 65 jaar worden, is het bij veel mensen zo dat we een stapje terug en wat kalmer aan doen. Zo niet op ons koor o.l.v. onze dirigent Gerard Legeland. Met hem heeft ons koor de laatste jaren op muzikaal gebied heel wat stappen vooruit gemaakt en we hopen dat in de toekomst te blijven doen.

In die 65 jaar heeft ons koor heel wat hoogtepunten beleefd met de prachtige oratoria's die werden uitgevoerd. Maar ook de vele kerkdiensten waaraan we onze medewerking mochten verlenen en op die manier uiting gaven aan ons doel; zie artikel 2 uit ons reglement.

In al die jaren was er ook verdriet op ons koor door het overlijden van leden en een repetitor. Daarin mochten wij als koorleden veel voor elkaar betekenen en was het meeleven in moeilijke tijden onderdeel van ons koor.

Vanaf het kerstoratorium van Müller in 1948 tot ons laatste concert in november 2009, waarin we de Dominicus Messe en het kerstoratorium van Saint-Sains zongen, is het een jarenlang loflied geweest, waarin we zingend houvast mochten hebben in "goede en kwade" dagen, en was en is het een voorrecht om lid te zijn van het Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel.

We hopen t.g.v. dit jubileum op 1 mei een reisje te maken naar het mooie Tholen, en ook daar in die prachtige kerk te zingen. Al zingend vieren wij, leden en dirigent, ons 65 jarig bestaan. Met dankbaarheid terugkijkend en met vertrouwen de toekomst tegemoet, met dank aan God die ons de lofzang in de mond geeft.

*Wil van Bruggen - van der Linden*

## **COLOFON**

### **Redactiecommissie:**

Leden: Jan Kerkstra, Dick Langeveld en Annelien de Witte - van der Linden.

### **Redactieadres:**

Batiststraat 17,  
3295 VA 's-Gravendeel,  
tel. (078) 673 2688