



NIEUWSFLITS



INFORMATIEBULLETIN VOOR LEDEN EN DONATEURS VAN HET HERVORMD KERKKOOR 's-GRAVENDEEL

<http://www.hervormdkerkoorsgravendeel.hoeksewaard.nl/>

NUMMER 77, 25 maart 2013

Kerstconcert 2012

Op 15 december gaf ons koor een kerstconcert in de Hervormde kerk. Naast ons koor werkten aan dit concert mee: sopraan Els van der Waard, Saxofoonkwartet 'Saxmotivations', Evert van Merode op orgel en piano, dwarsfluitist Atze Dijkstra en op hobo Inge van Herk.

Na de opening door 2e voorzitter Dick Langeveld gingen we voluit van start met 'Kerst-Intrada'. Hierna volgde een afwisselend programma met veelal Nederlandstalige liederen afgewisseld met samenzang en instrumentale stukken door Saxmotivations. Sopraan Els van der Waard zong uit het Weinachtsatorium de aria: 'Bereite dich Zion' Naast bekende liederen zongen we van Oosterhuis 'Dat een nieuwe wereld komen zal' en 'Ere zij U'.

Het grootste stuk dat we zongen was het 'Klein Kerstatorium' van Huub Oosterhuis, waar Gerard Legeland en Els van der Waard de respectievelijke bas en sopraan partij zongen. Els nam hier ook de spreekteksten voor haar rekening.

Het koor zong ook: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', 'De sterre gaat stralen', 'Ere zij God' en van Vivaldi: 'Quomiam tu solus Sanctus' en 'Gloria'. Saxmotivations speelde daar tussen door: 'Oh come', 'All ye faithfull', 'Largo' van Händel, en 'Hornpipe, Watermusic' ook van Händel. Na de sluiting door secretaris Daan van Velsen sloten we af met de samenzang 'Ere zij God in onze dagen'. Terwijl het publiek de kerk verliet, speelde het saxofoon kwartet nog drie stukken: 'Oh little town of Bethlehem', 'Joshua fought the battle of Jericho' en 'I 'm dreaming of a white christmas'.

We kunnen terug zien op een geslaagd concert. Wie het concert nog een keer wil beluisteren, kan bij ondergetekende een CD voor € 7,50 bestellen.

Jan Kerkstra

Eerste Kerstdag 2012

De eredienst op deze kerstmorgen had als thema 'Gods Masterplan'. De aanloop daartoe was een prekenreeks tijdens de adventszondagen uit het bijbelboek Ruth: op het oog een stukje geschiedenis van weinig betekenis. Maar in het geslachtsregister van Jezus Christus in Mattheüs 1 wordt Ruth wel genoemd. In het geslachtsregister komen naast grote ook dubieuze namen voor. Ondanks de hoogte- en dieptepunten in de voorgeschiedenis is het een volvoeren van het plan van God om de wereld te redden. Jezus' naam betekent: Redder.

Voorafgaande aan de dienst werden, zoals gebruikelijk, enkele liederen gezongen: samenzang, wisselzang met koor en een eigen optreden van ons koor. Het was voor Joël Terdu zijn debuut op het orgel van de 's-Gravendeelse Hervormde kerk. Bijzonder voor hem was ook de medewerking van vader en zoon Ger en Jan Kranendonk die de meeste zang met trombone begeleidde of versierde.

De voorzang werd geopend door gemeentezang van het bekende 'Stille Nacht, Heilige Nacht'. In beurtzang met de gemeente zong ons koor daarna 'Komt ons in diepe nacht ter ore'. De tekst van het lied is van Huub Oosterhuis en de melodie is van Psalm 118, waarvan de verzen 1

Staccato

donderdag 28 maart:

Marcuspassie in Beusichem; om 17.30 uur verzamelen bij voormalig gemeentehuis aan de Korte Smidsweg. Kleding: dames eigen zwarte kleding, geen shawl; heren zwart pak met rode strik, geen pochet. Aanvang uitvoering: 20.00 uur. Kosten voor busreis v.v. € 8 p.p.

zondag 31 maart:

Paasdienst in de Hervormde kerk 's-Gravendeel; 8.30 uur corsages opspelden voor dames en aansluitend inzingen. Aanvang samenzang 09.45 uur. Kleding: dames eigen zwarte kleding, geen shawl; heren zwart pak met stropdas; geen pochet en geen corsage

maandag 24 juni:

laatste inleverdatum kopij voor uitgave op 1 juli 2013

maandag 1 juli:

laatste repetitie voor de zomervakantie

en 2 zijn opgenomen als Gezang 160 in het Liedboek voor de Kerken. Eveneens van Huub Oosterhuis, maar op de muziek van Antoine Oomen, zong het kerkkoor vervolgens de drie verzen van 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'. Dit lied begint bij de schepping van het licht. Deze voorbode van de eerste dag zag hoe chaos werd omgezet in orde. Maar deze wonderbaarlijke schepping werd teniet gedaan door de zondeval en zo keerde de chaos terug. Sinds dat moment hebben we vol verlangen uitgezien naar een nieuwe dag, de dag waarop Gods orde naar Zijn plan hersteld zal worden. Dan zal de eerstgeborene het laatste woord hebben.

De feestelijke samenzang met "Komt allen tezamen" omljstte de votum en groet. Na de geloofsbelijdenis van Constantinopel-Nicea zong het koor met de gemeente de drie verzen van Gezang 139 uit het Liedboek voor de Kerken: "Komt, verwondert u hier, mensen". Voor de verkondiging van

het evangelie zong het kerkkoor 'Ere zij God' van Dmitry Bortniansky. De lezing uit de Bijbel was uit Mattheüs 1: een deel van het geslachtsregister van Jezus en de rol van Jozef rond de geschiedenis van de geboorte van de Messias Jezus. "Jakob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt" (vers 16). De geslachtslijn van Jezus loopt via Jozef en die was van plan Maria te verlaten. Maar Jozef behoort bij Gods plan.

Na de prediking zong ons koor "In de diepste wereldnacht" van Marieke en Arjan van Baest, waarvan het laatste vers samen met de gemeente werd gezongen.

Voor de collecte zongen het koor "Dat een nieuwe wereld komen zal" van Antoine Oomen (muziek) en Huub Oosterhuis (tekst). Een lied van hoop en verwachting. Kijk eens om je heen en zie wat wij van deze wereld gemaakt hebben. God heeft het zo anders bedoeld, maar wij kozen om onze eigen weg te gaan. We verlangen naar het moment waarop Gods belofte vervuld zal worden, we verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg - en water stroomt voor allen. Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun dagen vol. De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

Na de dienst, bij het verlaten van de kerk, zongen wij nog "Een sterre gaat stralen"

Dick Langeveld

Jaarvergadering 13 februari 2013

De jaarvergadering is altijd weer spannend. Wat gaat er in het komende jaar gebeuren en wat voor plannen heeft het bestuur voor het koor in petto? De binnenkomst is heel gezellig, kaarsjes aan, stoelen en tafels leuk neergezet. De koordagcommissie heeft duidelijk haar best gedaan. Zoals gebruikelijk heet de voorzitter (deze keer de tweede voorzitter Dick Langeveld in verband met ziekte van de voorzitter) ons welkom. Een speciaal welkom voor Nel Roobol en Tineke Neeleman omdat die na een lange tijd weer aanwezig waren. Dick leest een mail van Wil van Bruggen voor waarin ze afscheid als voorzitter neemt en blij is dat Piet van 't Riet haar wil opvolgen. Daarna leest Dick uit de bijbel handelingen 16 vers 19 tot 25. We zingen met elkaar Psalm 138.

De notulen van de vorige vergadering worden door Ed van Maanen voorgelezen, goedgekeurd en getekend. Ook leest Ed het jaarverslag voor.

Hans Reisig leest het financieel verslag voor en ligt een en ander toe zodat het voor iedereen wat duidelijker wordt. Natuurlijk was er dit jaar



een bestuursverkiezing. Wil van Bruggen heeft afscheid genomen en met algemene stemmen is Piet van 't Riet als nieuwe voorzitter gekozen. De andere bestuursleden blijven allemaal in het bestuur. Er was dit jaar één jubilaris en dat was Adrie van Bommel. Van harte gefeliciteerd! Hij is 25 jaar lid en er was voor hem een lied gemaakt op de melodie van Jona van Ellie en Rikkert. De melodie was heel makkelijk maar niet bekend en we zingen dit op de volgende repetitie van het koor nog eens en dan uit volle borst.

Wat niet mocht ontbreken was het intermezzo van Jo Jongeotter die samen met Kitty de Zeeuw 'Snip en Snap' speelden. Ze wilden samen een bloemetje voor Juffrouw Groen kopen dat 10 gulden mocht kosten. Ze wisten wel veel over juffrouw Groen en bij elke roddel ging het bedrag van 10 gulden fors omlaag. De dames Snip en Snap vonden eigenlijk dat juffrouw Groen teveel roddelde en waren daarom van mening dat een bosje brandnetels genoeg was. Het was weer geweldig en iedereen was vrolijk na dit leuke verhaal.

In de pauze was er een verloting die 300 euro opbracht. Weer heel prettig voor de kas van het koor.

We gaan dit jaar van alles doen. De Marcus Passie zingen we in 's-Gravendeel en in Beusichem. Zingen met Pasen, Poffertjes bakken, fietstocht, zingen in Immanuël, zingen in een zangdienst en tenslotte zingen met de Kerst. Het is een leuke en gevarieerde activiteiten kalender dit jaar.

Na de mededelingen van het bestuur en de rondvraag werd de vergadering gesloten met het zingen van gezang 427.

Het was een fijne vergadering waarin we het bestuur bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Gerard willen we bedanken voor zijn muzikale inzet, zijn geduld om ons alles te leren en zijn betrokkenheid bij ons koor. De repetitoren voor hun begeleiding.

Tenslotte de koordagcommissie. Bedankt voor de goede zorg, de lekkere hapjes en drankjes. Het was geweldig!

Annelien de Witte

COLOFON

Redactiecommissie:

Leden: Jan Kerkstra, Anneke Mol-Verbaas en Dick Langeveld

Redactieadres:

Batiststraat 17, 3295 VA 's-Gravendeel, tel. (078) 673 2688